

NACHTELIJK GENIETEN

GENIET ontdekt de meest bijzondere overnachtingen



HELEMAAL VAN DE WERELD IN EEN PUNTSCHUUR ...

TEKST: JAN DOBBE | FOTO'S: WILL VAN BEIJMERWERDT

In Sint-Maartensdijk op het Zeeuwse eiland Tholen staat, omgeven door weilanden en bossen, een bijzondere puntschuur. Deze 'houten tipi' maakt deel uit van Huis & Spijs, een minivakantiepark waar levensgenieters zich kunnen laven aan de rust en weidsheid van het Zeeuwse land.



De Puntshuur is ingericht met servies van Bunzlau Castle en Regout, Wedgewood-borden aan de wand en een antieke 'makelaar' boven de ingang. Vlakbij vindt u de Keetie van Oosten Hage-route, populair bij wielrenners ...

Tipi

Eigenaresse Will van Beijmerwerdt: 'De Puntshuur is het tweede huisje dat wij in onze tuin hebben gebouwd. Het bestaat uit losse houten elementen, die samen zes meter hoog zijn opgebouwd als een tipi (indianentent, *red*). Je kunt er met twee volwassenen en twee kinderen verblijven. De akkervelden en het water van de Weel vormen het decor.' Voor de bouw gebruikten ze oude elementen uit de boerderij aan de Paaldijk waar zij wonen. Will vraagt speciale aandacht voor de 'makelaar' boven de ingang: 'Dat is een twee meter lange houten lat, waarin allerlei symbolen zijn verwerkt, zoals een lelie voor hoop, een klaver voor geluk en een omgekeerd hart tegen onweer. Ik vond hem in de schuur van mijn schoonouders, de originele verf zit er nog op.'

Lekker eten

In de Puntshuur vindt u alles wat u nodig hebt om te koken, maar Will en haar man nodigen u ook graag uit bij hen aan tafel in de boerderij. Will: 'Wij verzorgen ontbijt en diner en zorgen voor een gevulde koelkast. Het liefst met biologische seizoensproducten die vanaf april worden verbouwd in de Hof van Hulde, een moestuin in het dorp. Tot de oogsttijd maken we gebruik van ingemaakte groenten, fruit en noten en van biologische leveranciers uit de omgeving van Tholen. De vis die je hier eet, komt rechtstreeks uit de Oosterschelde.' Het huisje is zo ingericht dat u zich er meteen thuis voelt. Het heeft een klein overdekt terras, voorzien van een eettafel met

stoelen. Will en haar man zijn dol op koken en eten, vandaar de uitgebreide keuken en de mogelijkheid om mee te eten. Op de bovenverdieping is een vide, met ruimte voor de kinderen. Er is een badkamer met aparte wc/douche en een wasbak.

Keetie van Oosten Hage-route

De provincie Zeeland staat bekend om haar prachtige luchten en daar kunt u hier eindeloos van genieten. Op een paar kilometer afstand vindt u de Scherpenissepolder, een van de rijkste vogelgebieden van Nederland. Ook zit u hier vlak bij de Oosterschelde, vanaf de zeekering hebt u een schitterend uitzicht over het water. Echt een omgeving om eropuit te gaan. Will: 'Wij hebben op het eiland veel wandel- en fietsroutes. De bekendste fietsroute is de Keetie van Oosten Hage-route. Keetie werd in 1976 en 1986 wereldkampioen wielrennen. Ze werd slechts tweehonderd meter verderop geboren in de Reigersburg, het mooiste huis van Sint-Maartensdijk met ovale ramen. Daar zijn we trots op! Alle wandel- en fietsroutes zijn goed gemarkeerd en je kunt zowel binnen- als buitendijks fietsen en wandelen – een beetje afhankelijk van de windkracht en wat u leuk vindt.' Hebt u behoefte aan wat meer cultuur, bezoek dan Sint-Annaland, Scherpenisse, Poortvliet, Stavenisse of Tholen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Puntshuur op www.de-zeeuwse-dijk.nl. ●