

ONTSPANT U ZICH MAAR EVEN ...

TEKST: SASKIA RIDDER

Fietsen zonder zorgen

Fietsen in Ecuador of in Frankrijk, Spanje of een ander Europees land? Het wordt goed voor u geregeld door Cycletours / Sawadee Reizen. In groepsverband, met volwassenen of met andere gezinnen. Slapen doet u in hotels voor wat meer luxe en comfort of op de campings die het land te bieden heeft. Tijdens de fietsvakanties fietst u zorgeloos langs indrukwekkende routes van slaapplek naar slaapplek, terwijl de reisbegeleiding boodschappen doet en uw bagage vervoert. Onderweg staan ze vaak klaar met wat te drinken of te eten en bij pech komt de mecaniciens in actie. In noodgevallen is er altijd nog een bezemwagen. Een fietsvakantie zonder zorgen dus.

Meer informatie op: www.sawadee.nl/fietsen



© Jessica de Korte



© Het Hamertje

Bike-Thing zilveren sieraden

Behalve goudsmid is Karin Springer gepassioneerd fietser. Toen ze in 2007 aan de voet van de Alpe d'Huez ontdekte dat er amper fietssieraden te koop zijn, raakte ze geïnspireerd om haar eigen collectie te ontwerpen. Onder de noemer Bike-Thing ontwerpt ze manchetknopen, oorbellen, bedels en vele andere sieraden. Inmiddels heeft ze haar collectie uitgebreid met de lijn Sport-Thing en nu zijn er ook voor schaatsers, volleyballers, hardlopers en alle andere fanatieke sporters prachtige sieraden te koop. Vanzelfsprekend is alles handgemaakt. Neem een kijkje op haar website en maak goede sier met een prachtig cadeau.

Meer informatie op: www.sportsieraad.nl

Van wielerbier tot fietspasta

Kunstobjecten, posters, boeken, fietspasta, wielerbier, kekke wielershirts en pizzasnijders in de vorm van een wiel; u vindt de leukste fietscadeaus en wielergadgets bij Cyclostyle. De enthousiastelingen van Cyclostyle bieden ook een enorme collectie fietswenskaarten. De webshop is altijd open en sinds 31 maart kunt u ook terecht in de fysieke winkel in Moordrecht. Deze locatie aan de Dorpsstraat 67 herbergt ook een gezellig fietscafé, waar ze menig stoere fietspraat paraat hebben. Gegarandeerd genieten in Moordrecht dus.

Meer informatie op: www.cyclostyle.com



© Cyclostyle



Spoedfietsen

Artsen van gezondheidscentrum 't Weeshuis in de binnenstad van Nijmegen rijden sinds kort op geel gespoten en bestickerde spoedfietsen, waardoor ze beter herkenbaar zijn als hulpverlener. Een uitkomst, want de huisartsen kregen al heel wat boetes voor hun kiezen, en toen een fiets eens verkeerd geparkeerd stond, werd deze verwijderd. De boze opmerkingen en verwensingen waren ook niet van de lucht. Begrijpelijk natuurlijk, maar juist met spoed wil je dit niet uit hoeven leggen. Overigens zijn dit geen ambulancefietsen of *medical bikes*, maar met deze spoedfietsen zijn huisartsen wel echt snel bij hun patiënten, zonder bekeuringen en met minder verwensingen. Misschien een idee voor andere praktijken?

Swapfiets

Tegenwoordig kun je voor steeds meer producten een abonnement afsluiten: Spotify voor uw muziek, Blendl voor artikelen, HelloFresh voor een maaltijd- of groente- en fruit-abonnement en zelfs spijkerbroeken zijn te leasen. Ook een fiets hoeft niet meer gekocht te worden. Zeker voor studerende kinderen is de fiets met de blauwe band een uitkomst, de zogeheten Swapfiets. Geen aanschafkosten; je betaalt alleen een abonnement van 15 euro per maand, studenten met een geldige studentenkaart betalen 12 euro. Als de fiets kapot is, komen swappers om de fiets te wisselen (swappen) voor een werkend exemplaar of hem ter plekke repareren. Kosteloos en binnen twaalf uur. Bij diefstal wordt 40 euro als eigen risico in rekening gebracht. De swapfietsen zijn verkrijgbaar in bijna alle studentensteden.

Meer informatie op: www.swapfiets.nl



Fietsfeestje

In Breda start op 31 mei de FietsFiesta: een meerdaags festival met allerlei culturele en sportieve fietsevents om de passie voor de fiets te delen en te vieren. Laat u inspireren door sprekers, pop-upwinkels, exposities, de nieuwste gadgets, bijzondere fietsculturen en de mooiste fietstochten. Op de FietsFiesta ontmoet u andere wielrenners, BMX'ers, mountainbikers, handbikers, cultuursnuivers en alledaagse fietsers, want de fiets is immers van iedereen. FietsFiesta brengt al deze subculturen samen en laat hen genieten van wat hen bindt: de passie voor de fiets. Tot en met 3 juni bent u welkom op PIER 15 Skatepark, aan de Veilingkade 12 in Breda. Meer informatie op: www.fietsfiesta.nl